

Extra tjockt dubbelnummer!

Sönnarslöfvet



Organ för Östra Sönnarslövs By

Årgång 15 Nummer 2-3 Okt 2007

Chefredaktörer i bokstavsordning: Thomas Carlsson, Anders Crona, Johan Ekström, Elisabet Larsson, Evelina Olofsson, Anna Ohlson och Muriel de la Pinsonnais.

www.osonnarslov.se

Kvällarna kommer tidigare samtidigt som det blir kyligt så fort solen sjunkit ner bortom horisonten. Löven faller när vinden ruskar om i trädkronorna. Hösten är här. Många är dem som tyckte att sommaren bara försvann. Regn och utebliven värme förvandlade förväntade sköna dagar på stranden till långa köer i köpcentrer istället. Visst behövs ljus och värme för att ladda batterierna inför kommande höst och vinter, men allt är ju inte deppigt bara för att sommaren är slut. Hösten är ju full av aktiviteter som passar bäst just på hösten. Vad sägs om svamplockning, baka äppelpaj, bjuda hem grannar och bekanta på middagar och lysa upp hemmen med levande ljus och en tänd öppen spis? Dessutom så startar ju alla aktiviteter som har haft sommaruppehåll vad det än må vara så som fotboll, gymnastik, ridning eller skolan. Och sedan är det jul om tre månader med allt vad det innebär. Det är en härlig tid som ligger framför oss. Här i byn så kommer det att erbjudas både teater och whiskyprovning. Läs mer om detta längre fram i Löfvet.

Kära Sönnarslövsbor, sätt er till rätta i soffan och ägna några minuter till att läsa det senaste numret av Löfvet .

Thomas

Ny Styrelse

Byalagetet hade årsmöte i våras och efter det ser styrelsen ut så här:

Ordförande Thomas Carlsson 044-31 13 75
Viceordförande Johan Ekström 044-33 10 03
Sekreterare Anna Ohlson 044-10 20 35
Kassör Anders Crona 044-33 12 55
Ordinarie Christine Andersson 044-33 11 08
Ordinarie Mats Nilsson 044-33 10 55
Suppleant Elisabeth Larsson 044-33 12 54
Suppleant Evelina Olofsson 044-21 17 86
Suppleant Muriel de la Pinsonnais 044-31 13 75

Midsommar.

Kvällen före midsommarafton klädde och reste vi stängen, och som vanligt utgjorde den en anslående syn. På dagen D var vädret ur midsommarsynpunkt i det närmaste otjänligt, men då sönnarslövsbor är av ett segt och tåligt virke, var det ändå en tapper skara som hörsammat kallelsen. Firandet fick på grund av ösregnet förläggas inne i Folkets Hus, och då takhöjden inne i salen inte medger komplett midsommarstång, monterades en betagande liten björk i julgransfoten, och blev ett fullgott surrogat. Små grodorna fungerar lika bra runt björk. Vi som fylkats fikade, dansade, köpte lotter och ljög en stund. Efter ett par timmar pockade matjessillen på uppmärksamhet och var och en gick till sina egna bestyr för att fira av sommarsolståndet.

Knep o knåp.

I förra löfvet undrade vi vem av målaren, muraren, snickaren eller rörmokaren som hade det svåraste yrket, och det visade sej vara rörmokaren.

I dagens gåta testar vi svensk-kunskaperna.

Vilken grupp av bokstäver döljer inte en dryck ?

A: fast. B: tise. C: cueji. D: yheswki. E: klömj. F: efafk.

G: igslan.

När du har klurat färdigt vore det kul med ett svar i byalagets brevlåda i Fruktboden eller via mejl på byalaget@osonnarslov.se.

Fotoutställning / fototävling

I förra löfvet skrev vi att vi gärna ville prova en gång till att ställa ut bilder i Ekdala fruktbod som vi anordnade förra hösten. Det är mycket på gång på sommaren för alla, vilket är nog förklaring till att vi inte har fått några bilder ännu. Därför förskjuter vi inlämningsdagen till februari 2008 och hoppas att många tar steget att skicka in bilder. Vi tänkte ställa ut bilderna under Påsk helgen då det finns mycket folk ute på konstrundor. Den här gången får man själv välja bildformat, och ämnet är rätt och slätt: "Min bästa bild", eller gärna "mina bästa bilder". Kanske blir det någon härlig höst/ vinter bild? Vill man delta i tävlingen går det bra att kontakta någon i Byalagets styrelse, eller någon i Löfvet-redaktionen. Det går även att kontakta oss via byalagets e-post adress byalaget@osonnarslov.se Sista inlämningsdag är sista februari.

Whiskyprovning



Lördagen den 3 nov. blir det whiskyprovning på Folkets Hus i byn. Det kommer att bjudas på ett föredrag om whisky, provsmakning av 6 olika sorter (en del väldigt exklusiva) samt att avslutas med Lundamelle och Guinness. Whiskyprovningen är öppen för alla och kostar 350:-. Är du medlem i byalagets får du ett subventionerat pris på 275:-. Tänk på att det är gångavstånd hem. Anmälan sker via e-post till byalaget@osonnarslov.se eller via kontakt med någon i byalagets styrelse. Anmäl dig senast den 20 oktober.

Passa på att teckna medlemskap i byalaget om du inte gjort det tidigare och prova whiskyn för endast 275 riksdaler.

Teckna du medlemskap nu gäller det även under hela 2008!

Teater

Höstens teaterföreställning går av stapeln den 31:a oktober klockan 19.00 i Folkets Hus. Föreställningen heter "Gubben på hundralappen", och vi får träffa Carl von Linné i egen hög person då han berättar om sitt fantastiska liv som vetenskapsman och upptäcktsresande. Han berättar om sina största fynd, men lämnar även ut en del högst privata hemligheter.

Föreställningen varar i 45 minuter, och därefter visar Heidi Nikkonen, nordisk Mästare i blomsterbindning 2007, prov på sina färdigheter. Linné-kvällen avslutas med fika

Arkeologigrupp

Som de flesta kanske känner till så är omnejden full av gamla fornminnen och rester från bronsåldern. Med anledning av detta så har byalaget planer på att återuppta en arkeologigrupp för eventuellt intresserade. Det kommer att vara vår förra byalagsordförande EvaLott som håller i det hela. En uppstarts vandring planeras i oktober-november om tillräckligt många visar något intresse. Alla ni som är intresserade kan göra en intresseanmälan via byalagets e-post adress byalaget@osonnarslov.se eller via kontakt med någon i byalagets styrelse.



Bokbussen

Varje tisdag stannar bokbussen där Sundsallén möter Nunnevägen. Tiden är 15:45-16:15. Det går bra att beställa böcker, dels på bussen men också via bibliotekets hemsida eller genom att ringa. Förutom vanliga böcker kan du låna tidskrifter, ljudböcker och CD-skivor.

Byastämman i Östra Sönnarslöv 23 oktober

Alla ordsbor bjuds in till byastämman!

”Byastämman är ett när demokratiprojekt där kommunens ledande politiker möter ordsbefolkningen för att stämman av läget på orten och inhämta synpunkter på sådant som känns angeläget för var och en.

Kommunen representeras på byastämman av en politiker från majoriteten och en från oppositionen. I regel medverkar även några tjänstemän.

Vid byastämman antecknas alla de frågor som tas upp och i den mån de inte givits fullständiga svar vid byastämman, kompletteras anteckningarna efteråt och svaren delges på lämpligt sätt ute på orten.” Citat från Kristianstad kommuns hemsida

Tiden är **19.00** och mötet är i kyrkstugan. Kaffe serveras.

Vill du läsa protokoll från tidigare byastämmor finns de på kommunens hemsida.

Annonsmarknad på Byalagets hemsida!

Har du något gammalt där hemma som du vill försöka sälja, eller är det något du behöver köpa.

Är du medlem i byalaget annonserar du gratis på vår hemsida!

Skicka annonsen till byalaget@osonnarslov.se !

Receptsamlingen

Ni kanske kommer ihåg att vi hade en liten receptsamling i byn för några år sedan där alla bybor kunde lämna in sina bästa recept. Som ni säkert märkt har detta legat på hyllan ett tag och tyvärr har det försvunnit några recept på vägen. Nu kan du snart titta på recepten på byalagets hemsida. Vi kommer också att trycka upp olika recept från samlingen här i Löfvet.

Här kommer ett litet höstrecept

Skånsk Äppelkaka

6 medelstora äpplen

2 dl skorpmjöl

1 dl socker

3 msk smör eller margarin

½ dl vatten

Skala äpplen och skär dem i tunna klyftor.

Varva skorpmjöl, äpplen och socker i en eldfast form.

Strö lite skorpmjöl överst.

Klicka över smöret och håll på vattnet.

Grädda i ugnen 30 min 200 grader

Till minnet av Ruff

Ditt skall har tystnat. Du hör inte längre våra steg och anropar när vi går till postlådan eller skrapar av fötterna vid kökstrappan. Vi kände oss lika trygga som ditt "husbondfolk". Inget fick passera utan att du varnade, antingen det gällde för hjortar eller konstiga fordon. Du protesterade när vi skulle riva vårt gamla hus, men när jag sa att det kommer att bli bra så svarade du "Okej, men ni kunde ha frågat mig först!" Det var nog sista gången vi "pratades vid" och jag fick klappa din fina mjuka päls. Nu är det så tyst. Vi saknar dig. Tack för att vi fick vara dina vänner.

Vi på andra sidan stängslet

Reseberättelse.

Vi har varit på fjällsemester. Årets upplaga var inte så dramatisk, mestadels vackert väder, storslagna vyer och lugnt och fridfullt. Något som kan rekommenderas för den oinvigde. Första gången vi drog till fjälls var desto mer skickersediger. Det var för ett tiotal år sedan som vi var fyra vuxna och sex barn som reste till Storlien. Redan namnet borgade för att det var en metropol i sammanhanget. När vi drällt av tåget ställde vi siktet mot turistbyrå för att hyra stuga. Byrå skulle enligt en skylt stå att finna vid torget. På frågan om var torget fanns upplyste stinsen om att nåt torg hade dom inte. Däremot var turistbyrå inrymd i en utrangerad tågagn som stod uppställd femtio meter bort. Stuga fanns och med nyckeln i ett fast grepp tågade vi mot stugbyn. En dryg kilometer. Alltnog, vi kom fram, låste upp och ungarna for in som en tromb. "Kolla! Här är fiskegrejor." "Här är redan en massa mat i kylskåpet". Bra början. Vi hade blivit tilldelade en redan uthyrd stuga. Tillbaka igen för att byta nyckel.

Efter ett par dagar hade vi ett nytt ärende att bestyra i tågagnen, så en av damerna och undertecknad lommade iväg. Betjäningen skulle börja klockan 9.00, och hon var redan halv tio då vi angjorde perrongen. Dock var dörren reglad och vagnen tom. Man började undra. Vi anropade en inföding som kom släntrande över "torget", för att försäkra oss om att man inte körde med nån lokal tid. Så var inte fallet men han lät meddela att "hon sitter väl inne på Le Ski". Le Ski var det stolta namnet på byns matställe. Och mycket riktigt. Efter en kvart masade "hon" sej ut och tog bäring på sin turistbyrå. Vi hälsade med ett glatt gomorrön, men bevärdigades inte med en blick, än mindre med nån verbal bekräftelse på att hon noterat vår närvaro. Hon gick upp för trappan och vi stövlade tveksamt efter. Hon låste upp och gick in. Och drog igen dörren framför nosen på oss. En skåning tål mer än så. Vi tog mod till oss och forcerade dörren. Vår hovsamma framställning av vårt ärende resulterade i djupa suckar och en undran om varför all världens prövningar skulle tynga just hennes axlar. Strax uppenbarade sej ytterligare en besökare. En nyanländ dam som hade några spörsmål rörande telefonkort. (mobil var ännu inte var kvinnas egendom). Nu blev det mycket, och värdinnan som redan var fullständigt överhopad. Den nyanlända frågade försynt om det fanns telefonkort, och om man i så fall kunde få köpa ett. Expediten blev inte svaret skyldig. "JA, OM DU LUGNAR DEJ !". Nu hade den värsta kulturchocken lagt sej och det hela började få komiska dimensioner. Vårt ärende blev färdigbehandlat, och endast betalningen återstod. "OCH VAR FAN ÄR NU KORTLÅSAREN". Den stod inte att finna, men som hon var en handlingskraftig kvinna stod hon inte rädlös. "Vi får gå in på Le Ski och använda deras terminal". Hon tog täten och vi följde på rad med telefonkortet sist. Vår entré orsakade visst rabalder även om man inte verkade helt obekanta med värdinnans oortodoxa rutiner. "Kan jag få köpa ett telefonkort?" undslapp sej damen. "JA, MEN INTE NU I ALLA FALL". Hur Le Ski hanterade internrevisionen är oklart men mitt kort belastades med korrekt summa. "Är här nån som säljer telefonkort?". Damen hänvisades barskt till en man i dom bakre regionerna, men denne var etablissemangets kock och saluförde för dagen endast revbensspjäll. Vi avvaktade inte dramatiskt upplösning, utan tackade för hjälpen, önskade en trevlig dag och gick ut och fjällvandrade. Vanligtvis låter vi barnen utföra enklare sysslor i hemmet, men resten av semestern och ett bra tag efter hemkomsten fick varje sådan propå till svar: "Ja, men inte nu i alla fall", alternativt "Ja, om du lugnar dej".

Hälsar Johan E.

Byalaget informerar

Byalaget har till uppgift att tillvarata bygdens och inneväanarnas intresse, och även vara språkrör i kontakten med kommunen och andra myndigheter. Därför vill vi gärna att så många som möjligt blir medlemmar och kommer med förslag och synpunkter och även hjälpa till med praktiska göromål.

Vi har en del återkommande evenemang såsom julfest, gökotta, brännbollsmatch, valborgs och midsommarfirande. Vi försöker hålla den s.k. naturstigen i farbart skick och de senaste åren har vi haft teaterföreställningar i Folkets Hus, vår och höst.

Medlemskap i byalaget kostar 50 kr för enskild och 100 kr för en familj per år.

Med medlemskapet ingår även en liten rabatt hos Öspab, rabattkupong bifogas medlemskortet.

Medlemsavgiften sätts in på bankgiro 5820-4090

Nästa nummer av Löfvet utkommer i Mars, sista dagen för bidrag till nästa löfv är den 15/2

Besök gärna vår hemsida: www.osonnarslov.se

Information från Ö. Sönnarslövs IF hösten 2007

Fotboll 2007

Våren gav bra resultat och vi var med i serietoppen fram till sommaruppehållet. Tyvärr har inte hösten varit lika bra, så någon kvalplats blir det inte i år. Det började redan i Gärdscupen i Everöd då en av våra spelare oturligt nog bröt benet. Därefter har en efter en haft förhinder genom studier, arbete, avstängingar, andra aktiviteter och nu i sista matchen mot Önnköping saknades 7 st ordinarie A-lagsspelare. Detta är ganska typiskt Sönnarslöv man startar bra men orkar inte hålla trupperna samlade hela säsongen. Det är ju en sak att spela div 7 för att hålla igång och ha kul, men man måste trots allt ställa upp och satsa när det är match. Nog om detta, nu skall vi spela de 2 återstående matcherna och sedan blir det 1 månads vila innan inomhussäsongen drar igång. Vi kommer som vanligt att träna i Tollarpssporthall en kväll i veckan. Om det finns någon läsare som är intresserad eller om Ni känner någon som skulle vilja börja spela fotboll i Östra Sönnarslöv, kontakta Bengt Elvstrand, 0730-236060 eller Johan Elvstrand, 0702-992938.

Medlemsavgifterna. Det är tyvärr inte många av byborna som vill stödja idrottsföreningen med att vara medlemmar. På årsmötet beslutades avgifterna till: 50 kr för aktivt barn och passiv vuxen, 100 kr för aktiv vuxen, (gymnastik), 150 kr för familj och 400 kr för aktiv fotbollsspelare. Medlemsavgiften går att betala till ledare vid aktivitet eller direkt till föreningens postgirokonto **59 23 48-7**. Vid betalning via, postgiro ange namn och antal personer som ingår i familjeavgiften.

Idrottsföreningen hoppas att många vill vara medlemmar och tackar på förhand för Ert stöd.

Vuxen gympan

Lis kör på med sin hopplösa gympan, från första måndagen i september går det att gympan i skolan på måndagskvällar. SIF är glada för att Lis håller igång denna aktivitet och vad jag vet så räcker knappt salen till (det är fler som gympar än som tränar fotboll).

LOPPIS

Någon loppis blev det tyvärr inte, vi som redan är aktiva orkade inte med att driva detta också. Vi hoppas trots allt att vi kan samla nya krafter till nästa år och då få återkomma i frågan.

VÄL MÖTT på våra aktiviteter!

På vår hemsida: www.sonnarslovif.info.se

kan Ni följa vad vi gör för resultat och lite annat smått & gott.