

Sönnarslöfvet



Organ för Östra Sönnarslövs By

Årgång 17 Nummer 1 April 2009

Chefredaktörer i bokstavsordning: Thomas Carlsson, Anders Crona, Johan Ekström, Elisabet Larsson, Anna Ohlson, Muriel de la Pinsonnais och Rolf Skogström.

Helgen innan påsk födde min syster sitt tredje barn, sin tredje pojk. Allt gick bra och mina föräldrar sken som solar när de fick beskedet om nedkomsten av sitt femte barnbarn. Fem pojkar. Nästa tillskott i form av barnbarn nummer 6 kommer i juli och om det blir ytterligare en pojk är ovisst och spelar heller ingen roll. Vad som är visst är att både naturen och livet är svårt att förstå sig på, men det är lätt att förundras av det. Att sammanfatta mina föräldrars helg med ett ord skulle kunna vara "barnbartillskottsglädjejra". Att sammanfatta nya numret av Löfvet med ett ord kan däremot bli svårare då nya numret bjuder på ett spektrum av olika rubriker. Visst kommer det att bli både valborg och midsommar även detta år och givetvis kommer bokbussen lika regelbundet som förr. Ta tid på er att bläddra igenom sidorna. Kanske har ni hört att det planeras bygga vindkraftverk på Malteholms ägor? Per von Wachenfeldt kommer till Sönnarslöv för att informera om för och nackdelar om detta projekt från hur han ser på det. Detta och mycket annat finns att finna i vårens välfyllda Löfv.

Thomas

Årsmöte

Byalaget håller årsmöte den 26/4 i kyrkstugan Kl. 18:00.

Alla hälsas hjärtligt välkomna att delta!

Byalaget bjuder på fika

Välkomna!

Informationsmöte om den planerade vindkraftsparken på Linderödsåsen

Kommer vindkraftverksparken på Malteholms ägor att påverka oss positivt eller negativt? Missa inte chansen att lyssna och ställa frågor till Per von Wachenfeldt som kommer till kyrkstugan den 26/4 kl. 18.00, i samband med byalagets årsmöte, för att informera oss om för- och nackdelar med projektet.

Teater

Vårens föreställning brakade loss 31/3, och den här gången var det en hyllning till Povel Ramel. Två käcka gossar, Roland Klasson och Mikael Svensson från teaterföreningen "Skånsk Humor", spelade och sjöng Povel-alster, och berättade en del skrönor av och om Povel Ramel. Detta gjorde dom med en frejdighet som nog hade uppskattats av Povel, och som storligen uppskattades av publiken. Vi var cirka 80 personer som hade sökt oss till Folkets Hus denna afton, och jag tror inte att någon var besviken.

Johan E

Valborg!

Kom och sjung in våren vid majbålet bakom Ekdalas Fruktbod.
Samling kl.20:00

Ta med något att grilla!

Byalaget håller grillarna varma

Gökotta !

Den 21 Maj är alla morgonpigga bybor och utsocknes välkomna att följa med ut i skogen och lyssna efter göken och andra djur. Vi träffas utanför den gamla affären (Mitt emot skolan) kl. 06:30
Medför fikakorg!

Bokbussen

Varje tisdag stannar bokbussen där Sundsallén möter Nunnevägen. Tiden är 15:45-16:15. Det går bra att beställa böcker, dels på bussen men också via bibliotekets hemsida eller genom att ringa. Förutom vanliga böcker kan du låna tidskrifter, ljudböcker och CD-skivor

Svartfåglar

Från flera håll har det till byalaget framförts klagomål på att det finns för många svartfåglar i byn och då framförallt Kajor. Byalaget uppmanar därför alla som är av samma åsikt att vända sig till Susanne Norlindh som är samordnare för kommunjägarna i Kristianstads kommun och be om hjälp med detta problem. Man når henne på 044-13 56 42 eller på e-postadress: susanne.norlindh@kristianstad.se.
Då email troligtvis diarieförs är nog den kontaktvägen effektiv om många mailar henne, eftersom det innebär extrajobb för dom. Jakt på svartfågel pågår till mitten av april sedan häckar de men jakten får tas upp igen framåt sensommaren.

MIDSOMMAR!

Välkommen att fira midsommar vid Folkets hus kl.14 på midsommarafton. Det blir ett traditionellt firande med bl.a. lotterier och danslekar. Medtag kaffekorg och picknickfilt.
Den 18/6, dagen innan midsommarafton träffas alla som vill hjälpa till att klä midsommarstången vid Folkets hus. Vi samlas kl. 18. Tag gärna med dig blommor.

Byalaget

Bengt Ahlstedts Vårvandringar

Följ med på Bengt Ahlstedts årliga vårvandringar, där han visar och berättar om alla Borrestads och Maltesholms gamla torp och dess ägares öden.

Söndag 10 maj Maltesholm, samling kl 10.00 slottets parkering. Ca 5-7 km.
Medtag fikakorg!
Arrangör Friluftsförbundet.

Söndag 17 maj kl 10.00
Orienteringsskärm vägen Ö. Sönnarslöv - Degeberga.
Ca 7 km varav 500 m i lätt terräng.
Medför fika. Arrangör FK Åsen.



Använd rätten att välja själv

Den förste maj sker hälsovalet. För dig betyder det att du skall lista dig på en vårdenhet. Ni som inte gör ett aktivt val blir placerade. Degeberga vårdcentral har bra tillgänglighet för telefon, besök hos läkare och distrikssköterska. Vi erbjuder fullbemannad service med ett flertal specialmottagningar som sjukgymnastik, arbetsterapeut, kurator, barnvårdscentral, astma/kol, diabetes, demens, inkontinens, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk hälsokontroll m.fl. Mer om oss på våra hemsidor enligt nedan.

Om du inte redan valt vårdenhet lista dig hos oss!
VÄLKOMMEN!

Tel. 044-309 05 10
Besöksadress: Brades väg 5
www.vardcentralendegeberga.se

 Degeberga Vårdcentral

Knep o knåp.

Det är en Löfvet-läsare som efter att ha engagerat samtliga hjärnceller lyckades med bedriften att knäcka koden till gåtan i föregående Löfv. Nämligen den Gode Grannen Thomaz Westerlund. Han listade ut att bokstäverna "etälb" inte gick att omsätta till något transportmedel. Det har förekommit en del spekulationer om vad första pris skulle bestå av, men på grund av börsnedgången och det rådande läget på världsmarknaden har redaktionen tvingats till drastiska nedskärningar. Det är med knapp nöd byalagets fonderade medel täcker pensionsinbetalningar och bonuspaket till redaktörerna i Löfvetredaktionen. Härav får Thomaz hålla till godo med ett STORT GRATIS från redaktionen, och kan framgent vandra genom byn med högburet huvud.

Dagens huvudbry:

Vem är mest attraktiv när Jenny ser mindre bra ut än Bea, Sanna är mer bedårande än Kicki, Bea är mindre frånstötande än Greta, Debbie har mindre utstrålning än Greta, och Sanna har mer karisma än Bea.

Lösning postas i byalagets brevlåda i fruktboden eller mailas till byalaget@osonnarslov.se

Lycka till hälsar *Johan E*

Makaronipytt med sting (2 Port)

- Mät upp 4dl Makaroner.
- Skala och grovhacka en liten rödlök, som fräses i olja i en gryta.
- Skär currustekt kyckling (en halv filé) i små bitar, blanda ner i löken. Strö över lite salt och ytterligare curry och fräs detta en stund under lock.
- Koka makaronerna enligt anvisningar på paketet. Håll av vattnet, lägg i en klick smör i grytan, håll tillbaka makaronerna. Strö över lite svartpeppar(mellanmalen).
- Blanda ner kyckling/lökfräset i makaronerna.
- Skala och klyv en banan, skär därefter denna i knappt centimetertjocka skivor. Blanda försiktigt ner även dem. Smaksätt med lite ketchup.
- Serveras med kokta morötter i bitar och lingonsylt.Eventuellt knäckebröd.
- Drink isvatten till

Christina L

INFORMATION FRÅN IDROTTSFÖRENINGEN

Styrelsen i SIF utgörs för verksamhetsåret 2009 av : Kikki Eklund, Gun-Britt Bosson, Peter Alexsson, Patrik Ljung, Kai Larsen, Lars Rosvall och Thorsten Johannesson. Tre projekt kommer att dra igång under våren på IP, uppsättning av staket runt anläggningen, nya avbytarbås samt ny belysning av planen.

Vi har planerat följande aktiviteter:

- LOPPIS den 28 juni kl 13.00
- Sommarfest den 7 aug. kl 19.00
- Höstfest (Datum presenteras senare)

Angående Loppisen återkommer vi med information om hur och när vi kan samla in prylar. Har Ni något Ni redan nu vill bli av med så kontakta någon i styrelsen så hämtar vi omgående. Fundera på om Ni kan och vill ställa upp och hjälpa till med olika sysslor framför allt i samband med Loppisen, men även annars i föreningen, vi är väldigt tacksamma för all hjälp vi kan få . SIF är och skall vara en förening för alla byns invånare samt andra intresserade.

Ni kan stödja vår verksamhet med att bli medlem i SIF. Enskild medlem 100:- (Familjemedlemsavgiften är borttagen i enlighet med senaste årsmötets beslut)

Kan betalas på bankgiro: 268-4702. Tack för Ert stöd!

Seriespelet drar igång med bortamatch mot Fjälkestad den 12 april kl.15.00

Hemmapremiären gör vi mot Gärd-Köpinge den 17 april kl.18.30

Mer information hittar Ni på vår hemsida www.laget.se/sif1930.

Trädgårdsdrömmar

Under min barndom var jag inte särskilt road av trädgårdsarbete. Visst tyckte jag om blommorna i vår trädgård, bland annat rosenskära, som min mamma sådde varje år. Men hjälpa till och rensa ogräs, usch, så tråkigt! Intresset började först när jag hamnade på en trädgårdskurs. Där fick vi på heltid ägna oss åt den stora trädgården. Både prydnadsväxter och nyttoväxter odlades och det var mycket noga med allting. Vi fick lära oss de latinska namnen på växterna och det tyckte jag var roligt. Det var en härlig sommar och jag bara njöt av allt det vackra, som vi åstadkom under vår lärarinns entusiastiska ledning. Varje dag skrev vi dagbok om allt som vi haft för oss. Pärmen med många vackra bilder har jag fortfarande kvar.

Så tog kursen slut och jag kom att leva i helt andra miljöer. Besök i botaniska trädgårdar och parker blev under några år min mesta kontakt med trädgård och växter. Jag saknade dem väl inte så mycket, det fanns annat som upptog min tid.

Jag skaffade så småningom egen lägenhet med stor balkong och här skulle det odlas. Jag såg i min fantasi hur prunkande allt skulle bli. Min snälla bror snickrade en hylla, som placerades vid kortänden av balkongen och på denna placerade jag ut krukor med olika växter. Andra krukor sattes också ut tillsammans med korgmöbler, som jag ärvt. På golvet lade jag ut trasmattor. Balkongen var ju under tak! Vad jag dock inte räknat med var att på sjunde våningen kunde det blåsa hårt och regna in, så mattorna var ofta dyblöta och låg i en hög. Jag försökte med majs matta, men den möglade. Till sist skaffade jag en matta av plastgräs, men inte ens denna höll sig på plats. Många varma sommarkvällar kunde jag i alla fall tillbringa på min balkong. Det var ju inte alltid blåst och regn.

Efter ytterligare några år tog jag över min mammas trädgård och kunde fortsätta odlingarna där. Att rensa ogräs var nu inte längre några problem, det var faktiskt roligt. Jag kröp i landen till långt ut på kvällarna, klippte gräs och pysslade. Min granne kom på traktorn för att se till djuren i hagarna längre bort och han sa: "Jaså, du tycker också om att gå och måsla". I mitt yrkesarbete höll jag på med administration, men detta var också i växtmiljö och fantastiskt roligt. Alla nya växtslag ville jag ha i min trädgård och jag drömde om hur fint det skulle bli. Ibland fick personalen överblivet växtmaterial och jag tog gärna hand om min del.

Jag flyttade igen och fick en större trädgård. Vi kom dit på sensommaren och där fanns massor av blommor, en del grönsaker och många fruktträd, såsom äpplen, päron, körsbär och plommon. Vi plockade frukt och sålde. En del gammaldags sorter var mycket populära. Vi visste inte vad alla hette och försökte fråga eller klura ut genom att läsa i pomologier. Vi kunde inte ta vara på all frukt. Nästa vår kom det upp flera lökväxter, som vi inte haft en aning om att de funnits. Det var mycket spännande. Framåt sommaren kom det flera blommor, bland annat ljuvliga mariaklockor i olika pastellfärger. Jag förstod att trädgården var lite för stor och orkade inte riktigt med att sköta den. Mitt jobb tog mycket tid. Den andra halvan av familjen hade pollenallergi och kunde inte vara ute så mycket. Jag måste pruta lite på ambitionerna. Det var faktiskt skönt att sitta i skuggan och läsa en god bok!

Återigen blev det flytt. Bara ett par nummer bort på samma gata, men ändå. Där fanns ingen trädgård alls, förutom en tamarisk, som överlevt både hjortar och dräneringsgrävande, och en hel del korallkorneller, som hjortarna ratat. Dessa gick nämligen tvärs över vägen och in och ut på tomten, precis som de ville. Det dröjde ett år innan vi fick upp grind och högt stängsel. Jag hade en del buskar och perenner, men var skulle dessa planteras innan stängslet kommit upp? En av våra snälla grannar lånade ut lite "hjortfri" mark för en del av växterna. Resten planterade vi ut med nätburar omkring. Bland annat en tilltufsad lönnplanta, som vi hittade i vägslänten. När vi så småningom tog bort nätburen, formligen exploderade plantan och är numera en hög lönn. Det blev många diskussioner om trädgårdens planering. Vi insåg att tomten var alldeles för stor för att odlas i vanlig trädgårdsmening. Alltså fick större delen bli vildväxande. På skoj kallade vi det arboretum. Vi hade nu fått ett och annat nytillskott bland träden, såsom mullbär, körsbärskornell, oxel. Småplantorna växte till sig. Ett grönsaksland grävdes och där odlade vi första året bönor, rödbetor, lök, squash, persilja och dill. Det blev många turer till en trevlig perennaplantskola. MEN allting tar tid att sköta. Jag jobbade heltid och hade långa dagar. Visserligen var det skönt att vara ute en stund på kvällen, men snart kom myggen och då var det kört. Husrenoveringen tog sin tid.

Snart skulle jag gå i pension och Då skulle jag få massor med tid! I avskedspresent fick jag lådor med växter av olika slag; blomsterbuskar, klematis, blåbärs- och lingonplantor, ett olivträd och en fikonplanta. Jag såg återigen framför mig hur fint allting skulle bli. Det tog mycket tid att sätta de små plantorna i plantskola och lingon och blåbär passar inte i kalkhaltig jord. Alltså införskaffades torv att blanda upp jorden med. Till sist var allting planterat i prydliga rader och klematisplantorna var satta runt äppelträden. En klematisentusiast hade visat tjugiga bilder på hur det kunde se ut. Efter ett år var småbuskarna tillräckligt stora att planteras ut och vi försökte placera dem så, att det inte skulle se för plottrigt ut. De ursprungliga äppelträden stod fortfarande i raka rader. Men återigen tvingades jag inse att orken inte räckte till för att hålla trädgården i perfekt skick. Man ville ju göra annat också. Till exempel kom ju det här med Sudoku. Precis lagom till min pensionering! Grönsakslandet har blivit mindre och mindre och i kryddlandet har myntorna nästan helt tagit över. Men fjärlarna gillar dem, så de får stå kvar. Av lingonen har det blivit ett par burkar sylt. Havtornsbären är sura men nyttiga. Blåbären tar koltrasten gärna hand om. Men han sjunger ju så vackert! (Än har han inte hittat mina smultron).

Forts nästa sid.

Forts från förg. sid.

Gräs och ogräs växer fortare än man kan ana. Drömmen om den perfekta trädgården har svalnat. Nu gäller det att hålla undan det värsta, att försöka ha de perenna rabatterna någorlunda ogräsfria och att gå med röjaren ett par gånger per år. Gräsmattan framför huset bör klippas innan gräset blir för långt. Vi går runt tomten och ser hur mycket som kommit upp sen sist. Först blommor snödroppar och vintergäck, sen kommer krokus och därefter narcisserna under björkarna. Några påskliljor från förr blommor också här och var. Självsådda trädplantor – gran, lärk, tall, asp, ek, bok, björk -får stå kvar. Vi gläds åt forsythia, häggmispel, berberis och ölandstok vid vägen. Knäckepilen plockade vi upp som en liten kvist flytande i Helge å och murgrönan täcker snart de sista resterna av det rivna huset. Efter hand har goda vänner gett oss pelarasp, hassel, rönsumak, kastanj och rönn.

Ibland saknar jag de ettåriga blommorna och kanske skall jag i år gräva upp ett litet land och så rosenskära. Annars är perenner bäst. De bara kommer år efter år. Jag har fortfarande ambitionen att gräva upp ett litet grönsaksland. Bönor, squash och persilja vore ju härligt att bara kunna gå ut och hämta i landet. Men vi gläds åt alla gullvivor och liljekonvaljer, som bara blir fler och fler, tersenträdet från min mammas trädgård, som i höstas bar frukt för första gången och inte att förglömma, *Linnea* från Råshult, som jag placerade i skogsbrynet med en sten och mossa intill. *Linnea* ville ha det så och hon har redan kommit med ett par nya revor.

Christina Lindvall

Byalaget informerar

Byalaget har till uppgift att tillvarata bygdens och innevånarnas intresse, och även vara språkrör i kontakten med kommunen och andra myndigheter. **Därför vill vi gärna att så många som möjligt blir medlemmar och kommer med förslag och synpunkter och även hjälpa till med praktiska göromål.**

Vi har en del återkommande evenemang såsom gökotta, brännbollsmatch, valborgs och midsommarfirande. Vi försöker hålla den s.k. naturstigen i farbart skick och de senaste åren har vi haft teaterföreställningar i Folkets Hus, vår och höst.

Ni stödjer väl vår verksamhet genom att lösa medlemskap?

Medlemskap i byalaget kostar 50 kr för enskild och 100 kr för en familj per år. Med medlemskapet ingår även en liten rabatt hos Öspab, rabattkupong bifogas medlemskortet.

Medlemsavgiften sätts in på bankgiro 5820-4090, glöm inte namn och adress!

Vad pengarna går till?

Med bidragen vi får in genom medlemsavgift och att ni köper lotter på våra evenemang kan vi fortsätta att: • Anordna teaterföreställningar i byn.

- Anordna valborgsfirande.
- Anordna Midsommarfirandet.
- Ge ut tidskriften Löfvet
- Hålla naturstigen/Pilsnerrundan i framkomligt skick.
- Driva hemsidan
- och andra evenemang som vi hållit i t.ex. whiskey provning, fototävling, brännbollsturnering, Julfest för barn m.m.

Nästa nummer av Löfvet utkommer i September, sista dagen för bidrag till nästa löfv är den 15/8

Besök gärna vår hemsida: www.osonnarslov.se