

Sönnarslöfvet



Organ för Östra Sönnarslövs By

Årgång 2012 nummer November

Chefredaktörer i bokstavsordning: Anders Crona, Johan Ekström, Helena Kullberg, Per Levin, Christina Lindvall, Eva Mårtensson och Thomaz Westerlund.

Hej alla Löfvetläsare!

I skrivandets stund sitter vi i styrelsen och funderar på Byalagets funktion och **vad ni bybor vill** att vi **engagerar** för frågor eller **arrangerar** för samlingstillfällen för byborna. Vi välkomnar alla förslag! Ni når oss via hemsidan www.osonnarslov.se, lådan i Ekdalas fruktbod eller via mail/telefon.

Inget kan väl beskriva Sönnarslöv och dess höstskrud så vackert som denna underbara dikt och barnvisa som är skriven av Lennart Hellsing! Håll till godo! Helena

Gubben Höst, tänk nu målar han björken i gult.
Och med regnmoln intvålar han hela skyn så fult.

Se i kinderna nyper han blommor och allt.
Under tröjorna kryper han och det blåser kallt.

Våra rosor dem tjuvar han ner i sin säck.
Våra näsor dem snuvar han så de springer läck.

Ner ur grenarna skakar han äpplen med hast.
Hela sommaren makar han undan med sin kvast

I vår hage spatserar han och plockar blad.
Men små svampar planterar han på sin promenad.

(Lennart Hellsing)

Knep o knåp

Bengt Mårtensson knäckte gåtan i förra löfvet och kommer inte att gå lottlös. Vinnaren får ju en trisslott.

Bengt hade listat ut att städerna vi sökte var Borlänge, Varberg och Visby. Nytt knåp:

Två män och två pojkar kommer fram till en flod. Där finns en båt som dom kan använda för att ta sej över till andra sidan. Männen väger 100 kg vardera och båda pojkarna väger 50 kg vardera. Båten klarar av en vikt på max 100 kg utan att kantra. Hur många överfarter måste dom göra för att alla ska komma över till andra sidan av floden.

Svar lämnas i byalagets låda i Ekdalas Fruktbod eller mejlas till byalaget@osonnarslov.se. Lycka till önskar Johan

Teaterkvällen i Folkets hus

Drygt ett åttiotal personer, både från byn och andra orter, hade mött upp till teaterföreställningen i Folkets hus den 27 september. Vissångaren och spelmannen Hasse Lind sjöng, spelade och berättade om jämtlänningen Allan Edwall och hans geniala och humoristiska poesi. Föreställningen, liksom äpplena från Ekdala fruktbod och kaffet och de hembakta kakorna, som Eva och Helena i byalaget stod för, blev allt mycket uppskattat. Lotterna med trevliga vinster gick åt och det var säkert en nöjd publik, som då kvällen var slut, hittade tillbaka till parkeringen på den med marschaller upplysta stigen.

Christina

Byaträffen

Den 8 september hade alla bybor och särskilt de nyinflyttade inbjudits till byaträff vid kyrkstugan. Kaffe med dopp, boule- och kubbspel och korvgrillning hade utlovats. Det var en blåsig men ändå solig lördagseftermiddag. Eftersom alla inventarier i kyrkstugan tagits bort, hade Eva och Bengt lånat ut bord och stolar, vilka kompletterade den enda bänk, som ännu stod kvar utanför kyrkstugan. Kaffe, bullar och äppelkaka var framdukat, några i styrelsen var på plats, så även Kai från idrottsföreningen, som skulle organisera bollspelet. Men endast åtta bybor kom! Under eftermiddagen diskuterade vi, som var där, varför? Var det för blåsig och kallt, hade inte inbjudan nått fram trots blänkare i Löfvet och anslag i Ekdalas fruktbod och på tavlorna vid kyrkan och Folkets hus, eller var man helt enkelt upptagen med andra aktiviteter och hade inte tid? Vi andra, som kommit och satt i solen, diskuterade bl a ett bättre sätt att nå ut till folk – kanske med e-post? Vi pratade också om byggandet av vindkraftverk i vår närhet, kommunikationer – eller snarare brist på sådana och hur det var i byn förr i tiden, när det var liv och rörelse. Bengt berättade om några starka män, som avflyttat eller som inte finns längre utom i vårt minne. Vi undrade också varför kyrkstugan tömts på sina inventarier innan den ens utannonserats till försäljning. Höstens planerade aktiviteter får nu ställas in, eftersom Folkets hus är för stort för dessa. Bollspelet blev det inte mycket med och korvgrillningen ställdes in. Vi, som var där, hade i alla fall en trivsam eftermiddag.

Christina

Boka dag för **BOKBUSSEN!** Det rullande biblioteket håller vid Kyrkstugan fredag-udda veckor kl 14.55 – 15.20. Nästa gång blir den 9 november!

På Renhållningens hemsida kan man läsa:

”Nya återvinningsstationer ersätter flerfacksbehållare. På 17 olika platser i Kristianstads kommun placeras i år nya fullständiga återvinningsstationer.” Vår by är en av platserna (på Folkets Hus parkering). Vi får väl se om det blir verklighet!

Midsommar 2012

Kvällen före midsommarafteon var en vacker sommarkväll, då några i byalaget samlades vid Folkets hus för att klä midsommarstången. Hasse Ekdala levererade som vanligt björklövet till stången och var och en hade med sig blommor. Ett stort fång prästkragar hade också skänkts av familjen Blomstrand. När stången var rest hoppades vi alla att det vackra vädret skulle hålla i sig även under morgondagen. Så blev dock inte fallet. På morgonen var det uppehållsväder och göken gol, men fram emot middagstid började det regna och så fortsatte det hela eftermiddagen. Vid tvåtiden började folk samlas, några iklädda regnkläder och stövlar för säkerhets skull. Den stora kastanjen förmådde inte skydda för regnet och någon fest utomhus var inte att tänka på. Men ingen ville gå hem igen med sin kaffekorg, så det var bara att öppna till Folkets hus och hålla festen under tak. Bord och stolar placerades ut, kvistar av schersmin lades ut på borden och några värmeljus fullbordade dekorationerna. Anders och Johan tillverkade raskt en ny och mindre midsommarstång, som kläddes med överblivet björklöv och placerades i julgransfoten, hämtad från vinden. Barnen började genast dansa runt den. Snart kunde Johan hälsa alla välkomna, kaffekorgarna togs fram och innehållet avnjöts. Någon, som inte hade kaffe med sig, blev bjuden, även på god sockerkaka. Tack, Eva! Så blev det musik och sång av Evelina, Helena och Johan, innan Johan ledde danslekarna, där barn och vuxna deltog med liv och lust. Efter lekarna fortsatte man med prat och gemenskap runt borden och Eva delade ut godispåsar till barnen. Fyrtio personer, varav sjutton barn, deltog i midsommarfirandet, som trots det tråkiga vädret, blev mycket gemytligt. Så småningom bröt man upp, lokalen ställdes i ordning och var och en gick till sitt. Regnet upphörde inte förrän på kvällen.

Christina

Varmt välkomna.....

...till ”Ö. Sönnarslöv lyser”. Lördagen den **3 november** lyser vi gemensamt upp vår by! Tänd ett ljus vid din ytterdörr eller några marschaller längs med gatan och gör sedan en höstpromenad med dina nära och kära ner till kyrkstugan. Här träffas vi för en gemensam stund med en tipspromenad i byn samt grillad korv för en liten slant.

Vi startar kl. 16.00 och beräknas avsluta vid 18.00. Tänk på reflex eller reflexväst!

Byalaget