

Sönnarslöfvet



Organ för
Östra Sönnarslövs Byalag



Nummer 2 Oktober 2018

Chefredaktörer i bokstavsordning: Petra Areskoug, Mona Bengtsson, Annika Beskow, Tomas Bolin, Anders Crona, Gert Lenander, Christina Lindvall, Daniel Lönnborg, Eva Mårtensson, Ann-Christin Sernham och Thomaz Westerlund.

HÖST

Även om den ovanligt varma, torra och långa sommaren dröjer sig kvar långt in i oktober så ser vi många tecken på höstens intrång. Lövträden förbereder sig för vintervilan och byter färg, denna höst till ovanligt mättade varma kulörer. Hösten är skördens tid. Vi höstar in det som vuxit under sommaren och gör oss redo för en stundande mörk vinter. I vår trakt kan vi glädja oss åt en ovanligt rik äppelskörd. Lördagen den 3 november gör vi vårt bästa för att lysa upp Sönnarslöv i höstmörkret. Vi i byalaget hoppas att så många bybor som möjligt deltar i vår ljusvandring och tipsrunda.

Lars Kjellberg

Sönnarslöv Lyser!

Som vanligt uppmanar vi att alla i byn tänder marshaller och sätter upp längs med våra vägar och vid sin tomt.

Sedan träffas vi som vanligt på kyrkans parkering där alla vandrar iväg på byalagets tipsrunda innan det bjuds på grillad korv och lottas ut vinster.

När händer då detta?

Jo

Den 3 november Kl 17!

Välkomna!
Byalaget



Glögg och Pepparkakor

Efter 1:a adventsmässan med musik i Östra Sönnarslövs kyrka den 2 dec kl 18.00 bjuder Byalaget på glögg och pepparkakor.

Välkomna!
Byalaget

Fiber!

Ja, vad skall man säga...

November är det senaste budet på startdatum, den som lever får väl se...

Anders Crona

Valborgsmässofirandet 2018

Väderprognosen för Valborgsmässoafton var inte särskilt positiv och kanske hade den avskräckt en del från att ge sig ut i naturen. Ungefär 45 personer kom i alla fall till Ekdalas damm vid åttatiden på kvällen. Byalaget hade grillen i gång och där kunde man snart grilla medhavda korvar och även ett och annat bröd. Snart tändes bålet, som speglade sig så vackert i dammen. Alla, som så önskade, deltog i de traditionella vårsångerna under ledning av Johan Ekström med sin gitarr. Så fortsatte korvgrillning och prat med vänner och bekanta. Några barn utnyttjade den mindre elden till att grilla marshmallows. Skymningen tätnade och elden nere vid dammen brann ner.

Eva överlämnade blommor från Byalaget till Gunnel och Kalle. Ett varmt tack till Kalle och Nils, som fixat bränsle till bålet, till Gert som fått grillen på plats, till Johan för ledning av sången och inte minst till Gunnel, för att vi åter fått uppleva en fin Valborgsmässokväll vid Ekdalas damm.

Christina L

Kampanjen *Håll Sverige rent* 2018

Även i år beslöt Byalaget att delta i kampanjen Håll Sverige rent genom att träffas en kväll och samla in skräp längs tillfartsvägarna i byn. Klockan sex på kvällen den 15 maj samlades nästan tjugo personer på lekplatsen för att förse sig med plastsäckar, som kommunen tillhandahållit. Därefter gav man sig ut och samlade ihop en hel del skräp, som hittades längs väggenarna. Mängden skräp var mindre än i fjol, kanske berodde det på att då var det första gången man var ute och samlade skräp.

Gert tog sig under tiden an boule-banan och rensade bort en massa ogräs. Han fick hjälp med krattningen av Bengt, som därefter agerade vikarierande grillmästare och serverade grillad korv med bröd till skräpsamlarna, som så småningom återsamlades på lekplatsen. Det blev en stunds trevlig samvaro i den ännu värmande kvällssolen.

Christina L

Midsommar 2018

Flera var vi nog som längtat efter regn de senaste veckorna, men just på midsommarafton kunde det väl bli vackert väder. Det blev det också. Ett litet regn natten före gjorde bara nytta. Solen sken från en klarblå himmel med vita, ulliga moln och värmdes trots den kraftiga, nordliga vinden. För fjärde gången i följd inbjöds via Byalaget till midsommarfirande på Maltesholm. Niclas Palmstierna sa att det nu blivit en tradition. Flera hjälptes åt att klä stängen med löv och blommor och snart kunde den resas och kilas fast ordentligt för att stå pall i den starka blåsten.

Mer än hundra personer hade samlats och många deltog i de dans- och ringlekar, som Johan Ekström som vanligt ledde med stort kunnande. Även åskådarna deltog i sången. Det blev långdans in i Orangeriet. Niclas berättade att därinne hade landets första bananer odlats. Detta är omnämnt i Linnés skånska resa. Efter allsång med sommarsånger under ledning av Caroline Palmstierna och till ackompanjemang av Johan Ekström blev det picknick på gräsmattan. Till sist blev det lekar och barnen, uppdelade i lag, deltog med stor entusiasm, hoppade säck, kastade boll och stövel och spottade groda. Alla barn fick godispåsar, som Eva Mårtensson gjort i ordning och som bekostats av Byalaget. Ett stort tack till familjen Palmstierna för ännu ett fint arrangemang.

Christina L

Boulekväll den 28 augusti

Arton personer träffades vid boulebanan i den vackra sommarkvällen . Det blev drygt ett par timmars gemenskap med mycket prat och glada skratt. Annika och Lars hade ordnat med korv och bröd och olika sorters drycker. Gert har under sommaren hållit boulebanan i ordning och nu kom Bengt med en kratta och gjorde det sista utjämnandet. Flera provade på att spela, några med riktigt bra resultat. De, som inte var lika skickliga, hade lika roligt ändå. Till sist hade Byalagets styrelse ett kort möte, där det bestämdes att man den 15 september skall träffas för att göra i ordning vid den gamla Söndre bro. Alla, som vill hjälpa till, är välkomna.

Christina L

Söndrebro

Den 15 september utförde delar av Östra Sönnarslövs Byalag en heroisk insats mellan regnskurarna. Den totalt överbevuxna gamla stenbron över Mjöån, vid Söndrebrovägen mot Degeberga, röjdes med handkraft och med maskiners hjälp. Förändringen var total. Från ogenomträngligt buskage till praktfull bro på några timmar.

Lars Kjellberg

En man hade fått motorstopp på sin folkabagge och stod vid sidan av vägen när en ferrari bromsade in. Ferrariföraren gick med på att bogsera honom till närmsta verkstad och de satte fast en lina mellan bilarna. När dom åkt en liten bit kom en Porsche och körde om i fruktansvärd fart. Ferrariföraren blev så förbannad att han glömde bort folkan och tryckte gasen i botten. Folkaföraren fick panik och hängde sig på tutan, men ferrariföraren märkte ingenting. En bit bort körde de förbi en polisbil som stod parkerad vid sidan av vägen.

- Såg du? sade den ena polisen till den andra. Det var det värsta jag har sett!

- Nä, vadå? sade den andra polisen.

- Först kom en Porsche i minst 200 knyck, efter det en Ferrari och sist av allt en folkabagge som tutade för omkörning...

Byalaget informerar

Byalaget har till uppgift att tillvarata bygdens och innevånarnas intresse, och även vara språkrör i kontakten med kommunen och andra myndigheter, därför vill vi gärna att så många som möjligt blir medlemmar, går med i styrelsen och kommer med förslag och synpunkter och även hjälpa till med praktiska göromål.

Vi har en del återkommande evenemang såsom valborgs och midsommarfirande. Vi försöker hålla den s.k. pilsnerrundan i farbart skick och håller i "Sönnarslöv Lyser"

Ni stödjer väl vår verksamhet genom att lösa medlemskap?

Medlemskap i byalaget kostar 50 kr för enskild och 100 kr för en familj per år. Med medlemskapet ingår även en liten rabatt hos Öspab, rabattkupong bifogas medlemskortet.

Medlemsavgiften sätts in på bankgiro 5820-4090 eller via Swish 123 449 04 70, glöm inte namn och adress!

Vad pengarna går till?

Med bidragen vi får in genom medlemsavgift och att ni köper lotter på våra evenemang kan vi fortsätta att:

- Anordna valborgsfirande.
- Anordna Midsommarfirandet.
- Ge ut tidskriften Löfvet
- Hålla naturstigen/Pilsnerrundan i framkomligt skick.
- Driva hemsidan
- Anordna Sönnarslöv Lyser.